

Beretning fra Hansetræf 2023 i Nykøbing Sjælland

Spændte tog afsted til vores første Hansetræf og uden at kende et øje. Da vi er hjemmehørende i Roskilde Fjord, var turen til Nykøbing Sjælland ikke lang og vi ankom som de første onsdag eftermiddag til reserveret bro7. I løbet af torsdagen ankom de øvrige deltagere, så vi endte op med MoDi fra Egå, Josie fra Egå, Surferen fra Århus, Aurora fra Egensedybet, Kico fra Svanemøllen og Sweet Jane fra Jyllinge.



Om aftenen blev der tændt op under grillen og snakken gik lystigt omkring bordene. Selv om vi var totalt ukendte med de øvrige, var det intet problem. Alle var imødekommende og interesserede i at få en god Kristi Himmelfartsweekend. Først skulle det på plads, med båd model, hvor vi forskellige var hjemhørende, hvordan var sejladsen til Nykøbing forløbet og andre rigtig vigtige og nyttige emner. Det blev noget koldt sidst på aftenen, så vi valgte at rykke ind i NK-Sejlkлубs gode lokaler. Hvor snakken fortsatte til de sene timer.

Næste formiddag mødtes vi, for samlet at gå op i byen. Agathe fra Lynetten og Sülan også fra Lynetten ikke havde mulighed for at sejle til Nykøbing, så de stødte til, efter at være kommet kørende i bil.



En del havde ikke tidligere været i Nykøbing og blev positivt overraskede over, det liv og den handel der er. Der er et stort opland med sommerhuse, så på sådan en sommerdag, summer byen at liv og aktivitet.

Vi blev jo tørstige og måtte have noget til at slukke den. Vi endte i Lokalkompagniet's hyggelige gårdhave, hvor vi var heldige at finde et bord til os alle. Det var utrolig hyggeligt og alle nød det gode selskab.



Om eftermiddagen var det tid til åben båd. Det er spændende at se andre Hanse både, suge til sig og blive inspireret. Der blev flittigt taget billeder og indhentet oplysninger til kommende projekter/ønskelister. Sidste båd på turen var vores, hvor vi alle endte i cockpittet for dem der var plads til, resten siddende på kajen. Der blev nydt kold vino som Agathe fra Lynetten havde med bragt.



Tiden var kommet til at bevæge os afsted til Nokken, hvor der var reserveret bord. Vi havde endnu en rigtig dejlig aften med god mad og vin. Inden vi gik til køjs måtte vi lige runde af i NK-Sejlkлубs lokaler.



Lørdag morgen havde Sülan fra Lynetten, været forbi en bager og handlet ind til stort fælles morgenbord. Efter morgenmaden var der Generalforsamling, hvor formanden fremlagde beretning.

Efter fælles oprydning, var vores første men bestemte ikke sidste Hansetræf ved at være slut. Vi kan kun anbefale alle jer, som ikke har deltaget, kom og være med. Det er så superhyggeligt og givende at møde andre Hanse sejlere. Vi er i hvert fald sikre på, at hvis vi på nogen måde har muligheden, så er vi på igen til næste år. Glæder os allerede.

